

Ryslinge tanker om venskab og at bygge bro.  
Nu er jeg hjemme igen og kan finde ro  
til at tænke på hende dansemusen så net.  
Tanken gik på Matadors Fru Violet.

Vi hørte om Rosendal  
en ældre genial skriver-kal  
en digter fra marsken og kimingens rand  
der kan skrive om farverne og vort land.

Og Lissy fortalte om Kaj Munk, der trak i kjolen  
og udkældte nazisterne fra prædikestolen.  
Ak, de hentede ham ved aftensbordet  
og skød ham ved Hørbylunde for Ordet.

Der blev fortalt om Tom Kristensens forfatterskab af Jørgen.  
Altså, ham Jørgen fra Hjørring.  
Det var så levende,  
at jeg engang må læse det skrevne!

Det er en virkelighed,  
at vi også kunne le af Eriks vittighed.  
Den om alle mand,  
der ville ryge,  
havde udsigt til både Kirken og "Gravens Rand",  
og derhen let kunne stryge.

Der var ingen "Kure" på tråden  
vi hørte sød musik og særlig om Leifs formåen!  
Leif havde styr på både monitor og kabel,  
han "Harmoni-ka-serede" blændende og formidabel.

Jeg vil da også lige fortælle  
at vores "tonehoveder" blev justerede af Helle.

Rapport fra Skagen: I uge 29 fortælles, at dér DRAK MAN!  
Lene og Peter fortalte noget helt andet om Drachmann.  
Og Peter akkompagnerede både på Guitar og Fuksvans  
til de bedste Vise-Venner her til Lands.

Vi nød Torben og Ragnhilds spil, deres princip,  
var at ramme de samme rene toner som IB !

Og er din vise nu kommen helt op og Ring.  
Så har du garanteret været på kursus hos Bing.

En kæmpe tak til Bente  
med ekstra tillæg og rente.  
Tænk at hun turde turre  
godt gået Kure.

Og i mindet om Lise  
vi her visen vil prise.

Nu sidder jeg herhjemme, med minder fra Ryslinge i mit hoved.

Jeg kan ikke glemme, det blev jo som jeg troede.

Det var rart at finde en Vise-Ven,  
hvor man kan sende sine tanker hen.

Vi ses næste år i Ryslinge, på dét kan i stole, kærlig hilsen Jens Ole.



“Av min arm”. Jeg skal også hilse fra Mona og sige at hun er også med uden  
“GISP”.

